



Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 21 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»
Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827
www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

*Για το μήνυμα της αγάπης ο Θεάνθρωπος ανέβηκε στον Γολγοθά
κι από 'κει στον σταυρό του μαρτυρίου.
Τα βήματα μας ας οδηγούνται μακριά απ' το σκοτάδι της προδοσίας...
την ψεύτικη λάμψη των... τριάκοντα αργυρίων...
Τα βήματά μας ας φωτίζονται πάντα απ' την αγάπη, γιατί:
«Αγάπην δε μη έχω γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον...
Νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη»
(Απ. Παύλου Α' Κορ. ιγ')*
*Το Δ. Σ. εύχεται σε όλους
Καλή ανάσταση (με τη ζεστασιά και το φως της αγάπης)!*



Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Φλέσσας

Υποδιοικητής ΣΕΘΑ και μέλος του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου της Πολεμικής μας Αεροπορία.



Ο Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Φλέσσας του Ταξιάρχη και της Σταυρούλας, γεννήθηκε στην Δράμα το 1955 και αποφοίτησε από την Σχολή Ικάρων το 1978.

Η πρώτη του τοποθέτηση, την χρονιά αποφοίτησής του, ήταν στην 117ΠΜ ως ιπτάμενος στα αεροσκάφη F-4E, στην 338ΜΔΒ.

Τοποθετήσεις - Καθήκοντα

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του, μέχρι σήμερα, έχει υπηρετήσει σε μείζονες σχηματισμούς και Επιτελεία της ΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Εκπαιδεύσεις

Έχει παρακολουθήσει διάφορα σχολεία και σεμινάρια, σχετικά με την ειδικότητά του, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ώρες Πτήσης

Διαθέτει πάνω από 9000 ώρες πτήσεως κυρίως σε αεροσκάφη F-4E, NORATLAS, CL-215 και C-130.

Μετάλλια-Παράσημα

Του έχουν απονεμηθεί τα μετάλλια και οι διαμνημονεύσεις που αντιστοιχούν στον βαθμό του.

Οικογενειακή Κατάσταση

Ο Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Φλέσσας είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αισθάνεται πολύ υπερήφανο για ένα τέτοιο άξιο μέλος μας, συγχαίρει τον Υποπτέραρχο κ. Φλέσσα για την προαγωγή του και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Οι Φλεσσαίοι της Δράμας κατάγονται από την περιοχή της Λαμίας. Ο παππούς Ευάγγελος Φλέσσας γεννήθηκε στη Δράμα το 1903 και πέθανε επίσης στη Δράμα στις 22 Φεβρουαρίου 1994. Μέχρι σήμερα δεν βρέθηκαν αρκετά στοιχεία ώστε να συνδεθεί αυτή η μεγάλη οικογένεια με κάποιο αδελφό του Παπαφλέσ-
ΤΕΥΧΟΣ 21^ο ΑΠΡ. 2009 Η εφημερίδα και ο Σύλλογός μας στηρίζονται μόνο στη δική σας συμμετοχή Σελ. 1 - 4

σα από την Πολιανή. Η οικογένεια αυτή έχει πολλούς μορφωμένους ανθρώπους και πολλούς στρατιωτικούς.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΛΕΣΣΑΣ (1769-1821)



Ο Ηλίας Φλέσσας του Δημητρίου και την Κωνσταντίνας Ανδροναίου από την Δημητσάνα, γεννήθηκε στο Γαρδίκι Μεσσηνίας το 1769 και ήταν ομομήτριος αδελφός του Παπαφλέσσα.

Τον συναντάμε για πρώτη φορά το 1817 στο επεισόδιο του μοναστηριού της Ρεκίτσας όπου «οπλισμένοι μετά επτά άλλων Πολιανιτών στήνουν ενέδρα σε Τουρκικό απόσπασμα που είχε ξεκινήσει από την Τρομπολιτσά για να εκτελέσουν τον αδελφό του Ιερομόναχο τότε Γρηγόριο Δημητρίου Φλέσσα τον αποκαλούμενο «Παπαφλέσσα».

Αναφέρεται ως Φιλικός στα αρχεία της Τσαρικής Αστυνομίας (βλ. Πελ. Πρωτοχρονιά 1964 σελ. 342)

Το 1819 υποδέχτηκε τον αδελφό του, σαν απόστολο της Φιλικής Εταιρείας, τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δίκαιο (Παπαφλέσσα), αντιπρόσωπο του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Τότε η Βοστίτσα γίνεται κέντρο επαναστατικών διεργασιών, με αποκορύφωμα τη λεγόμενη "Μυστική συνέλευση της Βοστίτσας" 26 - 30 Ιανουαρίου του 1821 όπου ανακοινώθηκαν σχέδια και αποφάσεις των εκ Βουκουρεστίου Φιλικών σχετικώς με την προπαρασκευή και την εν καιρώ έναρξη του Αγώνος. (Γ. Αναπλιώτης: *Το ημερολόγιο του Αγώνος εν Μεσσηνία. Καλαμάτα 1971 σελ.15*). Μαζί με τον αδελφό του Νικήτα και άλλους Πολιανίτες συνόδευσε οπλισμένος τον Παπαφλέσσα στην Βοστίτσα και χάριν της προστασίας αυτής της ομάδος είχε αποφευχθεί η φυλάκιση του Παπαφλέσσα στη Μονή της Αγίας Λαύρας.

Στις 21 Μαρτίου 1821 στην άλωση της Καλαμάτας, κατ εντολή του Παπαφλέσσα, επικεφαλής 400 ανδρών είχε καταλάβει την οδό στη θέση Καλύβια, που οδηγούσε προς την Τριπολιτσά, όπου και φόνευσε τον διαφεύγοντα Τούρκο πρόκριτο και εμπειρικό ιατρό Μουράτ. Είναι ο πρώτος Τούρκος που πέφτει από τα πυρά της επαναστάσεως του 1821.

Συμμετέχει στην πολιορκία της Καρύταινας. *"Μετά τη διάλυση τού στρατοπέδου της πολιορκίας, οι Τούρκοι παίρνουν τούς πολιορκημένους της Καρύταινας και μεταβαίνουν εις Τρίπολιν. "... Τότε κατά το μέρος τού Φραγκόβρυσου ήτο.., ο Ηλίας Φλέσσας.. και τούς ντουφέκισαν ξέμακρα"* (Φωτάκος. *Απομνημονεύματα. σελ.76*)

Εις την μάχη του Βαλτετσίου υπήρξε μετά των αδελφών του Νικήτα και Ιωάννου εκ τω ηγετών των Ελλήνων πολεμιστών. Ο Φωτάκος μας λέει: "... Την 16 'Απριλίου (1821) επήγαμεν εις το Βαλέτσι ήτο σχεδόν το όλον τής Πελοποννήσου ... όλοι οι καπεταναίοι τής Μάνης καί τής Μεσσηνίας, ... ο 'Ηλίας Φλέσσας ..." (Φωτάκος. βλ. σελ. 94,95)

12-13 Μαΐου 1821 Μάχη του Βαλτετσίου. *"Τα ταμπούρια κρατούν 4 Φλεσσαίοι, με 845 άνδρες, ο Νικήτας καί Ηλίας αδελφια του Παπαφλέσσα και οι δυο υιοί το Ηλία Δημήτριος καί Γεώργιος, χιλίαρχοι.*

Ο Κεχαγιάμπεης εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης αφήνοντας πίσω του 514 νεκρούς καί 635 τραυματίες.

"Έλληνες έπεσαν 4 καί ετραυματίσθησαν λίγοι. (Χρ. Παρασκευόπουλος, Ο Παπαφλέσσα και το Μανιάκι, Καλάμαι 1938).

Ο Αμβρόσιος Φραντζής στην Επίτομη Ιστορία της Αναγεννηθείσης Ελλάδος τόμος Β' σελίς 15 καί 16 αναφέρει:

"...Ο Ηλίας Φλέσσας ήτον ο μόνος όστις περιεφέρετο ατρόμως εις τά ταμπούρια τής εν Βαλτετζίω μάχης, καί διανέμων φουσέκια εις τούς μαχομένους Έλληνας, εμψυχώνων αυτούς, εφώναζε "Κτυπάτε αδελφια τούς εχθρούς καί η νίκη είναι ιδική μας."

-28 Απριλίου (1821) β! σύσταση στρατοπέδου Βαλτετσίου. *"... Όλοι οι καπεταναίοι όσοι καί προτύτερο έπέστρεψαν στό Βαλέτσι."* (Φωτάκος σελ. 99)

ΤΡΙΠΟΛΙΣ:

Ο Φωτάκος συνεχίζει: *"Κατά τήν σύστασιν τού στρατοπέδου εις 'Αγ. Βλάσην εις τήν θέσιν "Μύτικας" μεταξύ άλλων οπλαρχηγών ο 'Ηλίας Φλέσσας μέ τούς Λεονταρίτας, ... Η πολιορκία τής Τριπόλεως " στενεύει" Ο Κεφάλας έκράτει ... μεταξύ τής Πόρτας τού Μιστρά καί Λεονταρίου. ... Οι Φλεσσαίοι έπιασον πλησίον τού Κεφάλα επάνω εις τήν Παλουκόραχιν."* (Φωτάκος σελ.157, 158)

ΤΕΥΧΟΣ 21^{ον} ΑΠΡ. 2009 Η εφημερίδα και ο Σύλλογός μας στηρίζονται μόνο στη δική σας συμμετοχή Σελ. 2 - 4

Κατά την άλωση της Τρομπολιτσάς μπήκε πρώτος στην πόλη επικεφαλής των Μεσσηνίων από την πύλη του Λεονταρίου. Κατά την συμπλοκή με τους Τούρκους τραυματίστηκε σοβαρά και μετά από τρεις ημέρες υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατά αναφορά των τριών γιών του στις 24 Νοεμβρίου 1846 *"...παρευρέθη εις διαφόρους μάχας και ιδίως εις την Καρύταιναν, Βαλτέσιον, Τρίπολιν όπου υπερασπιζόμενος γενναίως την τιμήν, την δόξαν και ελευθερίαν του Έλληνος, προσέφερεν εαυτόν τραυματισθής βαρέως και θανών εκ τούτου."*

"Κατά τήν άλωσιν τας Τριπόλεως εισείλθε πρώτος εις τήν πόλιν επικεφαλής των Μεσσηνίων διά τής πύλης τού Λεονταρίου, τραυματισθείς όμως καιρίως απέθανε μετά τρεις ημέρας." (Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. τού "Πυρσού" Τόμος ΚΔ σελ. 63)

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί προικοδοτήσεως τινών ορφανών

ΟΘΟΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έπί τή προτάσσει της Ημετέρας επί των Οικονομικών Γραμματείας, αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Είς τας Κυρίας Παναγιώταν και Μαρίαν, θυγοτέρας τού ποτέ οπλαρχηγού Ηλία Φλέσσα αδελφού τού Γρηγορίου Δίκαιου (Παπαφλέσσα) να δοθώσι χάριν προικοδοτήσεως και εις λογαριασμόν τών όσων η οικόγένεια ούτών έχει να λαμβάνη διά παλαιάς απαιτήσεις καλλιεργήσιμος γή έκ τών διαθεσίμων έθνικών, όπου ήθελον ζητήσκει δραχμών τριών χιλιάδων πεντακοσίων αρ. 3500 διά μίαν έκτασιν κατ' έκτίμησιν.

Ή Ημετέρα επί των Οικονομικών

Έν Αθήναις, την 18 Σεπτεμβρίου 1842

ΟΘΩΝ

Ο Διευθυντής της επί των Οικονομικών Γραμματείας

Γ.Κ. Τισαμενός

(Φ.Ε.Κ. 21/1842. Έκτακτον Παράρτημα σελ. 137)

Κατά την από 14/11/1846 αναφορά της χήρας συζύγου του Αικατερίνης: *"Ο Ηλίας Φλέσσας, πρώτος μεταξύ τών κατά τήν Πελοπόννησον έταιριστών μνηθείς τό μυστήριον τής Φιλικής Έταιρείας παρά τού αδελφού του αειμνήστου Γρηγορίου Φλέσσα δέν έλειψε νά έκπληρώση πιστώσ τόν οποιόν έδωκεν όρκον."* *Όθεν πρό τής Έπαναστάσεως κατηγήσας πολλούς πρός τόν σκοπόν τούτον, άμα ανεπετάθη ή Έερά τής Έλευθερίας σημαία, ένεδόθη τα όπλα του και τρέχων εις τας διαφόρους ανάγκας τής πατρίδος, προεκινδύνευσεν και ούδένα λογιζόμενος τήν καταναλισκομένη κατάστασιν του (=περιουσία) και τήν αναγκαίαν εις τήν οικογένειάν του προστασίαν του.*

Μέ τοιούτον ακραιφνή ζήλον προσφερόμενος παρευρέθη εις διαφόρους μάχας και ιδίως εις τήν Καρύταιναν, Βαλτέσι, Τρίπολιν, όπου υπερασπιζόμενος γενναίως τήν τιμήν, τήν δόξαν και τήν έλευθερίαν τού Έλληνος προσέφερεν έαυτόν, πληγωθείς βαρές (σημ: Μ.Η. Φερέτου: κτυπηθείς με μαχαίρι προφανώς) και θανών έκ τούτου." (Αρχείο Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

Κατά την αυτήν ημερομηνία (14 Νοεμβρίου, 1846) τα παιδιά του Ιωάννης, Παναγιώτης και Ηλίας υπέβαλαν αίτησιν προς την επί τού αγώνος εξεταστική επιτροπή και ζητούν ως γνήσιοι κληρονόμοι τού πατρός των Ηλία και των αδελφών των Γεωργίου και Δημητρίου την ανάλογο αποζημίωση.

«... έμνήθη εις τα μυστήρια τής έταιρείας μεταξύ τών πρώτων υπό τού οδελφού του Γρηγορίου ... προ τής έπαναστάσεως κατήγησε πολλούς ... άμα ανεπετάσθη ή Έερά τής έλευθερίας μας σημαία ένδόθη τά όπλα και τρέχων εις τας διαφόρους ανάγκας τής πατρίδος προεκινδύνευσεν ... παρευρέθη εις διαφόρους μάχας και ιδία εις τήν Καρύταινα, Βαλτέσι, Τρίπολιν όπου ... προσέφερεν έαυτόν πληγωθείς βαρέως και θανών έκ τούτου. Αυτά τα τρία Θύματα προσέφερεν εις τον Βωμόν τής Έλευθερίας ο οίκος μας».

Την 12 Ιουνίου 1865 ή Αικατερίνη Χα Ηλία Φλέσσα δι' αναφοράς της αιτείται αύξηση της συντάξεός της από 25 σε 100 δρχ. Την 15ην Ιουνίου 1865 έλαβε απάντηση από τον Δήμαρχο Καλαμών Μαυρομιχάλη ότι της εγκρίνετε η νόμιμη αύξηση, Ο Ηλίας Φλέσσας είχε οκτώ παιδιά: Δημήτριος, (έπεσε στο Μανιάκι), Γεώργιος, (έπεσε στο Ναύπλιο), Ιωάννης, Παναγιώτης, Ηλίας, Κωνσταντίνος, Παναγιώτα και Μαρία. Ο Ιωάννης είναι ο γενάρχης των Φλεσσαίων της επαρχίας Ολυμπίας.

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ



ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ (ΔΙΚΑΙΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ) Ή ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ ΠΟΛΙΑΝΗ 1788 - ΜΑΝΙΑΚΙ 1825
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2007

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑΚΙ
19 ΚΑΙ 20 ΜΑΪΟΥ 2009

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΤΗΝ 19^{ΗΝ} ΜΑΪΟΥ 2009 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:00

ΑΦΙΞΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΑΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΠΑΛΕΙΟ ΦΛΕΣΣΑΪΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΕΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ –ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΤΗΝ ΕΠΩΜΕΝΗ στις 08:00 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΜΕΣΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΓΩΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

210 6138059 ΜΕΧΡΙ 10/5/2009

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΚΛΙΝΟ €140:00 (€120:00 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ) ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 19/5/2009 ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΟ 20/5/2009

Ιδιοκτήτης

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ Ο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»**

Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236.

ΑΦΜ 998185780 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 210- 6138059, -ΦΑΞ 210- 8037827

e-mail tflessas@flessas.eu, www.flessas.eu

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 21

Εκδότης Διευθυντής Τίμος Φλέσσας

Διανέμεται **ΔΩΡΕΑΝ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΔΕΚΤΕΣ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥ-

ΘΥΝΣΗ Ή ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ

051/296036-26 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Εγώ πλήρωσα την συνδρομή μου.

ΕΞΕΙΣ;

Τιμή Συνδρομής 25€

Εάν όχι παρακαλούμε θερμά να την εξοφλήσετε
είτε με ταχυδρομική επιταγή στα γραφεία του Συλ-
λόγου ή μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
στο λογαριασμό **051/296036-26**

ενημερώνοντας την ταμία μας
για την κατάθεση.