



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΙΜΟΥ ΦΛΕΣΣΑ

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου Ιστορική Οικογένεια των Φλεσσαίων «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ».

Δυστυχώς η οικονομική κρίση πλήττει όχι μόνο τα Ελληνικά νοικοκυριά και άλλους τους Έλληνες αλλά και τους παντός είδους Συλλόγους που επί πολλά χρόνια τώρα συγκρατούν τον ιστό της ελληνικής περιφέρειας και της οικογένειας.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και ο Υπουργός μας ξάφνιασαν όταν πήγαμε στο ταχυδρομείο για να ταχυδρομήσουμε αυτό το τεύχος. Το ταχυδρομείο μας πληροφόρησε ότι έχει ακυρωθεί δια νόμου ή ατέλεια των εφημερίδων των Συλλόγων και ότι πρέπει να αποσταλεί βάσει των εμπορικών τιμολογίων των ΕΛΤΑ.

Αυτό σημαίνει ότι αντί για .07€ θα πληρώνουμε τώρα .55€ για κάθε αντίτυπο, μια μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τον είδη φτωχό μας Σύλλογο. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίαση της 30^{ης} Αυγούστου 2011 απεφάσισε τα κάτωθι.

1. Η έκδοση της εφημερίδας θα μετατραπεί σε τριμηνιαία αντί για μηνιαία.
2. Το μέγεθος της δεν θα υπερβαίνει τις δύο σελίδες (μπρος πίσω) μιας σελίδας χαρτιού Α3.
3. Τα θέματα θα περιοριστούν σε νέα και δραστηριότητες του Συλλόγου καθώς και κοινωνικά Νέα των Φλεσσαίων από άλλον τον κόσμο, και ελάχιστη ίλη ιστορικής σημασίας για τον Παπαφέσσα και τους Φλεσσαίους.
4. Αντίγραφο της εφημερίδας θα καταχωρείτε στην Ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου www.flessas.eu και από εκεί μπορεί άνετα να τυπωθεί για όποιον θέλει να κρατήσει ή να μοιραστεί με κάποιον ένα αντίγραφο.
5. Η αποστολή της εφημερίδας θα γίνεται μόνο στα οικονομικά εντάξει μέλη και φίλους του Συλλόγου και μόνο σε ένα αντίτυπο ανά οικογένεια.

Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμά να φροντίσετε να στείλετε ότι νέα υπάρχουν στα διάφορα μέρη της Ελλάδος ή ότι άλλο νέο θεωρείτε ότι πρέπει να το μοιραστούμε με όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Επίσης θέλω να σας παρακαλέσω να παραβρεθείτε στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιο την 8^η Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11.00 ΠΜ στα γραφεία του Συλλόγου Αγίου Σίλα 29, στη Νέα Πεντέλη. Βάσει καταστατικού πρέπει να κάνουμε εκλογές κάθε τρία χρόνια.

Με ειδοποίησαν από την Τράπεζα ότι έληξε η θητεία του Δ. Σ. και ότι πρέπει να προσκομίσω τα νέα δικαιολογητικά για να μπορεί ο Σύλλογος να διαχειρίζεται τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Σαν ενημερώνω ότι, έως ότου γίνουν οι απαιτούμενες αρχαιρεσίες μπορείτε να καταθέσετε την Συνδρομή ή ότι άλλη βοήθεια προς τον Σύλλογο στο προσωπικό μου λογαριασμό στη Εθνική Τράπεζα
672/365001-45(ΕΥΘΥ. ΦΛΕΣΣΑΣ).

Επίσης σας παρακαλώ θερμά να δηλώσετε υποψηφιότητα για το Δ.Σ και για την Εξελικτική επιτροπή. Ο Σύλλογος κινδυνεύει να διαλυθεί αν δεν μπορέσουμε να εκλέξουμε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2011.

Εύχομαι στην μαθητιάσα νεολαία καλή επάνοδο στα θρανία και σε αυτούς που τελείωσαν καλή σταδιοδρομία.

ΤΙΜΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ.

ΈΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ.

Σαν ελάχιστη προσφορά στη μνήμη των αγωνιστών του 1940, σας αποστέλλω την παρακάτω ιστορία που δημοσιεύεται στο τεύχος του Οκτωβρίου της Ναυτικής Ελλάδος. Της τα έδωσα της Πατρίδος και τα δύο Ήμουν στο Ναυτικό το 1952 και βρισκόμουν στη Πλατεία Κλαυθμώνος, όχι όπως είναι σήμερα. Οι νεότεροι δεν γνωρίζουν πάρα πολλά από τα παλιά και απορούν οπότε ακούν ορισμένα γεγονότα του τότε. Εκείνη τη στιγμή έπεφτε ο ήλιος και θα



γνωρίζετε ότι με τη δύση του, γίνεται υποστολή της σημαίας. Τότε το Υπουργείο Ναυτικού ήταν εκεί και η σημαία κυμάτιζε ακόμα στο κτήριο. Σήμερα είναι άλλες υπηρεσίες του Ναυτικού.

Τότε πάντα κάθε πρωί, θα θυμούνται οι παλιοί, γινόταν έπαρση σημαίας και σταματούσαν τα πάντα, όπως και στη δύση του ηλίου γινόταν υποστολή. Ήταν στιγμές ωραίες, απίθανες που ζούσαν τότε οι άνθρωποι. Το άγημα αποδόσεως τιμών στο χώρο του, και ακούμε το σαλπικτή να δίνει το σύνθημα για την υποστολή της σημαίας. Το άγημα παρουσιάζει όπλα. Ο αξιωματικός χαιρετά και παίζεται ο Θούριος. Όλοι οι παριστάμενοι εκεί και οι περαστικοί, όπως και εγώ σταθήκαμε σε στάση προσοχής. Αποδίδεις με αυτό τον τρόπο

την τιμή στο ιερό μας σύμβολο, στη γαλανόλευκη σημαία.

Εκείνη τη στιγμή που ο αρμόδιος αξιωματικός χαιρετά, η ματιά του πέφτει λοξά και βλέπει κάτι παράξενο, και η ψυχή του ταράζεται, για αυτό που θα σας πω παρακάτω. Τελειώνοντας η διαδικασία της υποστολής της σημαίας, οι διαβάτες συνεχίζουν το δρόμο τους, ενώ εγώ από παρέμεινα από συνήθεια λίγο ακόμα. Τότε βλέπω το νεαρό αξιωματικό να κατευθύνεται θυμωμένος προς ένα γεροδεμένο πλανόδιο καστανά. Βλέπετε τότε η πλατεία ήταν κενή και

στις γωνίες ήταν πάντα στιλβωτές (λούστροι) και καστανάδες που μας λείπουν τώρα. Και του είπε : «γιατί δεν σηκώθηκες όρθιος για να τιμήσεις τη σημαία μας. Δεν έχεις φιλότιμο κλπ».

Ο άνθρωπος έμεινε βουβός, εγώ παρακολούθησα έντρομος και φοβερά συγκλονισμένος το τι έγινε. Μετά βλέπω τον καστανά ότι έγινε κατακόκκινος και άρχισε να τρέμει. Ήθελε να φωνάξει, αλλά βλέπω με έκπληξη ότι συγκρατείται, σκύβοντας το κεφάλι του άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Όμως συνέρχεται γρήγορα σκουπίζει τα δάκρυα του και με πολλή δύναμη των χεριών του (αυτά ήταν γερά) στυλώνει το σώμα του δυνατά, σπρώχνει τον πάγκο του με τα κάστανα μπροστά και φωνάζει με όλη τη ψυχή του, στο νεαρό αξιωματικό δυνατά «πώς να σηκωθώ κύριε Της τα έδωσα της Πατρίδας και τα δύο» και σηκώνει τα μπατζάκια του παντελονιού όπου φάνηκαν δύο πόδια κομμένα πάνω από το γόνατα. Και ξαναρχίζει να κλαίει. Ο κόσμος όπως και εγώ γύρω του κλαίει και χειροκροτεί, όμως περισσότερο από όλους κλαίει ο νεαρός αξιωματικός.

Έχουν περάσει περίπου 60 χρόνια. Ποιος ξέρει τι γίνεται. Εκείνη τη στιγμή έγινε κάτι το αλησμόνητο, φοβερή σκηνή για Όσκαρ. Ο αξιωματικός σκύβει και αγκαλιάζει και φιλά τον καστανά, και στη συνέχεια στέκεται ευθυτενής μπροστά στον ήρωα και φέρνει το δεξί του χέρι στην άκρη του γείσου του πηλικίου του και τον χαιρετά στρατιωτικά. Του απονέμει «τας κεκανονισμένας τιμάς» που δεν μπόρεσε εκείνος τυπικά να αποδώσει στη σημαία μας, γιατί της χάρισε και τα δύο πόδια στα βορειοηπειρωτικά βουνά μας για να μπορεί να κυματίζει σήμερα ψηλά η κυανόλευκη σημαία σε λεύτερη πατρίδα. Και οι άλλοι, οι πολλοί να μπορούν να πηγαίνουν με γρήγορο βήμα στις ειρηνικές απασχολήσεις τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι περνούν μπροστά από έναν ήρωα του αλβανικού μετώπου, τον Έλληνα ήρωα πολεμιστή, όποιο επάγγελμα και να χει. Άλλοι δεν μιλούν, άλλοι όμως ειρωνεύονται. Γι αυτό οι νέες γενιές πρέπει να μάθουν, να διδαχτούν από την οικογένεια και το Σχολείο για το Έπος του 1940.

Για το καλό της Πατρίδας μας.

ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Π.Ν. εα

**ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
ΤΙΜΟΥ ΦΛΕΣΣΑ.**

**ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΝ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ**

Ταχ. Δ/σεις : 22007 Δημητσάνα
Τηλ.- Ρβχ : 27950-31219

Δημητσάνα 21 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Ευθύμιο Φλέσσα Αγίου Σίλα 29
15236 Νέα Πεντέλη.-

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝ.:

Έχουμε τη τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι λάβαμε το βιβλίο σας με τίτλο «Πορεία Αιώνων Άπαντα & Γενεαλογία της Ηρωικής Οικογένειας του Παπα-φλέσσα», το οποίο στείλατε για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης μας.

Παρακαλούμε να δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης για την ευγενή προσφορά σας.

Ιστορική αναδρομή.

Ιδρύθηκε μαζί με το περίφημο Σχολείο το έτος 1764 και αποτελέστηκε αρχικά από τα βιβλία που μεταφέρθηκαν εκεί από την Μονή του Φιλοσόφου. Εμπλουτίστηκε συστηματικά επί 57 έτη με εκδόσεις κυρίως Ελλήνων συγγραφέων πεζογράφων και ποιητών και εκκλησιαστικών πατέρων.

Στα δύο πρώτα χρόνια της επανάστασης λεηλατήθηκε και το χαρτί χρησίμευσε για την κατασκευή πυριτιδοβολών. Έμειναν μόνο 550 τόμοι. Μετά την επανάσταση προστέθηκαν από δωρεές άλλα 2000 βιβλία.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΦΛΕΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ.



Αποφοίτησε το 2011 από το Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδος DERRE με ειδικότητα στην Αγγλική Λογοτεχνία και Αρχαιολογία.

Τα δύσκολα αρχίζουν μετά το πτυχίο. Την συγχαίρω για τον έως τώρα αγώνα. Τα δύσκολα μπορούν να γίνουν εύκολα σε κάποιον που έχει πείσμα και θέληση. Εύχομαι να ξεχωρίσει και να διαπρέψει για να νιώθει η ίδια την χαρά της αμοιβής του προσωπικού της αγώνα και να ευφρανθούν και οι καλοί γονείς της για τους αγώνες που έκαναν για το παιδί τους. Κάθε καλό!

ΠΟΛΛΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ...!



Διπλή χαρά για την οικογένεια της Νίκης Φλέσσα από το Χαλάνδρι καθώς την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 στο μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ» γεννήθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι του Ντίνου Ιωάννη Φλέσσα και της Ηλέκτρας Παπαδοπούλου, το δεύτερο παιδί της οικογένειας.

Αν και λίγο «βιαστικά» χαίρει άκρας υγείας και όλοι στην οικογένεια πλέουν σε πελάγη ευτυχίας...

Λογικότατο... οπότε και εμείς τους ευχόμαστε να χαίρονται το καμάρι τους!

Όμως οι χαρές για την οικογένεια αυτή δεν σταματούν εδώ....

Στο μαιευτήριο «Η ΜΗΤΕΡΑ» γεννήθηκε την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011, ένα ακόμη αγοράκι, το πρώτο παιδί του Γιώργου Ιωάννη Φλέσσα και της Ευσταθίας Γκουβάτσου. Ο Ντίνος και ο Γιώργος, καλά καταλάβατε, είναι αδελφια παιδιά του αείμνηστου Ιωάννη Φλέσσα, Δημοδιδασκάλου, από την Ζούρτσα, Ολυμπίας.

Ο Ντίνος έχει δώσει το όνομα του πατέρα του στο πρώτο του παιδί την Ιωάννα και ο Γιώργος έχει ήδη καταρώσει το όνομα Γιάννης.

Τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, υγεία και ευτυχία σε αυτούς και τα βλαστάρια τους!

ΑΠΟ ΤΗΝ SANTA CLARA ΤΩΝ Η.Π.Α.

Έφθασε στην Ελλάδα, από την Αμερική, ο Κώστας Φλέσσας ο οποίος παραθέρισε στην Σαντορίνη και στην Νέα Πεντέλη.

Μετά από πολλά χρόνια, επισκέφτηκε την Ζούρτσα, την γενέτειρα του πατέρα του Ευθυμίου και επισκέφτηκε το κοιμητήριο του προφήτου Ηλία όπου εψάλει τρισάγιο στον τάφο του Παππού του Κώστα και της Γιαγιάς του Πηνελόπης.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΚΩΣΤΑ ΦΕΥΓΕΙ.

Γράφει ο Θανάσης Παπανδρόπουλος

Τον συνάντησα στην Ανδραβίδα, τον μπάρμπα-Κώστα, ύστερα από 20 και πλέον χρόνια. Ήταν στο καφενείο όπου είχαμε πρωτοβρεθεί. Κομματάρχης στην περιοχή ο ογδοντάρης σήμερα αγρότης και, όπως μου είπε, οι καιροί αλλάζουν.

Ο ίδιος έκανε μια μικρή περιουσία με τις γεωργικές επιδοτήσεις από την ΕΟΚ. Η μία κόρη του διορίστηκε από τοπικό βουλευτή στην Αγροτική Τράπεζα και η άλλη εργάζεται σε μία Εφορία του Πύργου. Τον γιό του κατάφερε να τον βάλει στην ΔΕΗ της Πάτρας, όπου, μου είπε, ότι «διαπρέπει ως συνδικαλιστής». Οι δύο γαμπροί του είναι δικηγόρος ο ένας και γεωπόνος ο άλλος με απασχόληση στο πρώην υπουργείο Γεωργίας.

Η δε νύφη του είναι δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο της Γαστούνης.

«Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα», μου εξομολογήθηκε ο μπάρμπα-Κώστας. «Οι βουλευτές μπορούσαν να μάς βοηθήσουν. Τώρα όμως...». «Μα καλά», του λέω, «αν καταλαβαίνω καλά μπάρμπα-Κώστα είστε όλοι, με μία εξαίρεση, κρατικοί υπάλληλοι. Εσύ έβγαλες δύο δεκάρες από τις κοινοτικές επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σου απασχολούνται στο Δημόσιο και σε δημόσιες εταιρείες.».

«Ε, και λοιπόν, κακό είναι αυτό; Εγώ έδωσα αγώνες για το κόμμα και τα παιδιά μου το στηρίζουν. Να μην κάνει κάτι αυτό και για μας; Χωρίς τις ψήφους που μαζεύουμε ο Χ.Γ. δεν θα έβγαινε ποτέ βουλευτής. Στις τελευταίες εκλογές βγήκε για τρίτη φορά και απ' ό,τι βλέπω και μαθαίνω είναι και κοινομημένος.».

«Εσύ, μπάρμπα-Κώστα, πόσα διαμερισματάκια έχεις;». «Δύο στον Πύργο, δύο στην Πάτρα και το σπίτι μου εδώ. Έχουμε και τα χωράφια, με τα οποία κανείς δεν ασχολείται τώρα γι αυτό προσπαθώ να τα δώσω σε κανέναν που να θέλει να ανοίξει σουπερμάρκετ». «Δάνεια, από ποιες τράπεζες έχεις πάρει μπάρμπα-Κώστα;». «Μπα, τώρα, την ΑΤΕ και την Εθνική τις ξόφλησα. Είχα πάρει σχεδόν τζάμπα δάνεια από την ΑΤΕ και το 20% μου το χαρίσανε λόγω των πυρκαγιών. Τώρα όμως τα βλέπω σκούρα. Παίρνω δύο συντάξεις και φοβάμαι μπας και τις χάσω. Αυτοί οι κλέφτες φταίνε που φθάσαμε σ' αυτά τα χάλια.».

Από το 1982 έως το 1997 ο μπάρμπα-Κώστας εισέπραξε από τα κοινοτικά Ταμεία 620.000 ευρώ. Δανείστηκε από την ΑΤΕ και την Εθνική άλλα τόσα. Ποτέ του δεν πλήρωσε μία στην εφορία, εισπράττει 2.350 ευρώ τον μήνα συντάξεις, έχει 1.100 ευρώ έσοδα από δύο ταξί που νοικιάζει και το καλοκαίρι νοικιάζει σε Γερμανούς τρία δωμάτια αδήλωτα που έχει στο Κατάκολο. Την περίοδο 1975-1985 του χαρίστηκαν 3 εκατ. δραχμές δάνεια από την ΑΤΕ και εισέπραξε κάπου 500.000 για φυσικές καταστροφές.

«Εσύ βολεύτηκες μια χαρά μπάρμπα-Κώστα», λέω στον συνομιλητή μου. «Τα εγγόνια σου τί βλέπεις να κάνουν;». «Δεν τα βλέπω να κάθονται εδώ. Η Ελλάδα που γνωρίσαμε εμείς τελειώνει, φεύγει. Και μαζί μ' αυτήν θα φύγουν και οι πιο ικανοί. Έτσι κι αλλιώς, δεν θα είμαστε εδώ για να δούμε την συνέχεια.».

«Ναι, έχεις δίκιο», απαντώ. «Το δικό μας φευγικό είναι ό,τι το πιο σίγουρο.».

Υ.Γ.) Ο μπάρμπα-Κώστας -δικαίως, βέβαια - είναι και «αγανακτισμένος»!!!!.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η έκδοση του βιβλίου του προέδρου του Συλλόγου μας Τίμου Φλέσσα. Οι πρώτοι που το παρέλαβαν εκφράστηκαν θετικά για την μεγάλη προσπάθεια του συγγραφέα και συστήνουν σε όλους τους Φλεσσαίους και φίλους των Φλεσσαίων να το προμηθευτούν. Είναι ένα, ανεκτίμητης αξίας οικογενειακό κειμήλιο, για τους γονείς να το περάσουν στα παιδιά τους και για τους μεγαλύτερους να κάνουν ένα οικογενειακό δώρο στα αγγόνια τους.

Μπορεί να σας αποσταλεί με αντικαταβολή μέσω ΕΛΤΑ και η τιμή του είναι 30,00€.

Περιγράφει εν συντομία την Ιστορία των Φλεσσαίων, περιέχει πάρα πολλά γεγονότα για τον Παπαφλέσσα, τη ζωή του και την δράση του κατά την επανάσταση του 1821 και διαλύει τους μύθους για την καταγωγή του και την αυθεντικότητά του σαν απόγονος της οικογένειας των Φλεσσαίων.

Επίσης περιέχει το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας του Παπαφλέσσα από το 1600 μ.χ και μέχρι δέκα γενεές από τότε όλοι συνδεδεμένοι σε μία ρίζα με αφετηρία τον Γεώργιο Φλέσσα παππού του Παπαφλέσσα.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης και άλλες οικογένειες Φλεσσαίων από διάφορες περιοχές της Ελλάδος που δεν ήταν δυνατόν να συνδεθούν με το κεντρικό γενεαλογικό δένδρο.



Ιδιοκτήτης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ Ο «ΠΑΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ»

Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236.

ΤΗΛ. 210- 6138059

-ΦΑΞ 210- 8037827

e-mail tflessas@flessas.eu, www.flessas.eu

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 48

Εκδότης Διευθυντής Τίμος Φλέσσας

Διανέμεται **ΔΩΡΕΑΝ**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.